

# HAS - NYTT

jubileumsskrift

1968 - 1978



HALMSTADS ALPINA  
- klubben det går utför med

# FRÅN BÖRJAN

EJE CEDERFELT var den som tog initiativet till bildandet av Halmstads alpina skidklubb. Tanken väcktes hos honom under vintern 1967-68.

- Det gällde att ta vara på det stora intresse som fanns, säger han. Att få gehör hos kommunen när man propagerade för slalomåkning i Halmstad skulle inte bli lätt, det förstod man ju. Men med en klubb bakom ryggen borde det i alla fall gå bättre.

Aldrig nånsin har Eje snackat så mycket som den vintern ...

- Jag dök på precis varenda människa som visade sig i skidbacken i Gyltige, säger han. Det förbluffande var att nästan ingen sa nej. Alla ville vara med och få igång en klubb.

När våren kom var förberedelserna klara. Den 3 april 1968 hölls det möte då klubben bildades. Eje och CHRISTER SVEDBERG, som också tillhörde initiativtagarna, hade vidtalat BO REX att ställa upp som ordförande.

Namnet på föreningen var från början HALMSTADS SLALOMKLUBB. Det byttes efter något år till HALMSTADS ALPINA SKIDKLUBB, som bättre ansågs beskriva vad klubben sysslar med - inte bara slalomtävlingar utan också utförsåkning som ren motion, fritidsnöje och trivsam umgängesform för likasinnade.



Eje Cederfelt

## 200 MEDLEMMAR

Redan 1970 hade klubben omkring 200 medlemmar. Antalet steg stadigt trots många snöfattiga vintrar.

Ingemar Stenmarks framgångar i världscupen gav senare intresset en extra skjuts uppåt. Medlemsciffran under jubileumsåret är omkring 400.

Medlemsavgiften var från starten tio kronor för vuxna och fem kronor för yngre. Den behölls oförändrad ända till 1976. Då dubblades den samtidigt som en medlemsavgift på maximalt 50 kronor för familj infördes.

## PREMIÄRTÄVLING

Klubbens första tävling hölls i Brödabacken den 7 februari 1970.

I damklassen vann BIRGITTA RASMUSSEN bland seniorerna och LISELOTTE FORSBERG bland juniorerna. Herrklasserna vanns av GÖSTA BRAND (senior), JUSTIN HRIBERSEK (äldre junior), KLAS HEDENSTRÖM (yngre junior) och HUGO SVENSSON (oldboys). Tävlingen samlade 50 deltagare.

forts nästa sida





FRÅN BÖRJAN ... forts från sid 3/

## RESOR TILL SNÖN

Redan från starten insåg klubbledningen att snötillgången och backarna i Halland inte räckte för att tillfredsställa medlemmarnas skidintresse.

Nyårsresan till Österrike 1968-69 var ett av klubbens första arrangemang. Den har sedan återkommit varje år. Resmålet har dock varierat - Hinterglemm, Ellmau, Zell am See m fl platser.

År 1975 gjordes första försöket med en tvådagars veckoslutsresa till Norge. Resmål var Gol och Ål. Det slog mycket väl ut. Även Norgeresorna har blivit en tradition.

Första året åkte vi med John Blund. Därefter har resorna gått i egen regi och utökats att omfatta tre dagars skidåkning. Resmålet är numera alltid Hemsedal, som med 700 meters fallhöjd och snabba liftar är den kanske bästa skidorten i hela Skandinavien.

Allt från starten har klubbens medlemmar också deltagit med stort intresse i Hallands skidförbunds ungdomsläger och instruktörskurser mellan jul och nyår. Lägerplatser har med något undantag varit Särna/Idre.

## SLALOM PÅ GRÄS

Snöbristen har många gånger varit ett problem. Ett intressant försök att råda bot på detta gjordes 1972 när klubben inköpte ett antal sk rollka-skidor. Dessa kallas också "koskits-skidor". De är avsedda för slalomåkning på barmark. Rollkorna är ungefär en halv meter långa och konstruerade som en caterpillar i miniatyr.

Under flera år pågick organiserad rollkaträsning på höstarna. Intresset för detta minskade dock när de mera snörika vintrarna kom åter.

Rollkorna är utmärkta att träna skärande svängar med. Men de har den nackdelen att man kan slå sig riktigt ordentligt om man vurpar. Gräs och grus är inte samma förlåtande underlag som snö att stå på näsan i.

forts nästa sida



EN  
JUBILEUMSCUP  
genomfördes under vintern 77-78. Reglerna påminde om dem som gäller i världscupen. Medlemmarna fick räkna poäng på de tävlingar de deltog i. JENNY GAMMING (bilden), jämnårig med klubben, vann damcupen och ANDERS LINDAHL herrcupen

## TRÄNARE

Klubbens förste tränare var EJE CEDERFELT. Han har sedan fått efterföljare i STIG CEDERBERG (bilden), LARS-UNO "SULAN" JOHANSSON och INGE GAMMING.



FRÅN BÖRJAN ... forts från föregående sida

## KLUBBLOKALER

HAS fick sin första klubblokal i Fredriksvallsgården 1973. Hösten 1977 flyttade vi över till Kasten Rönnowsgatan 10 eftersom Fredriksvallsgården skulle rivas.

Därmed fick vi ett slags "klubbcentrum" på Kasten Rönnowsgatan där den nya klubblokalen ligger vägg i vägg med vår slipplokal.

Slipverksamheten startades hösten 1976. Slipmaskin har inköpts och klubben hjälper till självkostnadspris medlemmarna att hålla sina skidor i ordning.

Slipmaskinen kompletterades 1977 med en vallningsautomat. En grupp klubbmedlemmar alternerar med att sköta slipverksamheten.

Klubblokalen används först och främst som träffpunkt efter den traditionella skidgymnastiken i Örjansskolan på torsdagskvällarna.

Tävlingsinriktad barmarksträning har under flera år pågått på Galgberget.

## BLÅTT OCH RÖTT

Det finns T-shirts och collegetröjor med HAS-märket påtryckt. Klubbens färger är röd tröja med blått klubbmärke.

Det finns också plastdekaler med HAS-märket liksom stora och små klubbmärken i tyg för jackor o dyl.

Planer finns också på en klubbjacka.



## SM

Tre medlemmar från HAS har ställt upp i SM-tävlingar. De tre är OLLE LARSSON, LARS-OLOF BORSLÖV och GÖ-RAN WESTERBERG.



# VID STYRET

Halmstads alpina skidklubb har under sina tio första år haft fyra ordförander.



Bo Rex  
1968-70



Erik "Stockis"  
Johansson  
1970-73



Gösta Brand  
1973-75



Anne-Marie  
Strömlad  
(Wendt) 1975-

## FÖRSTA STYRELSEN

Den första styrelsen bestod av BO REX, EJE CEDERFELT, ROLF POCK, CHRISTER SVEDBERG och MARGARETA WENDEL.

## STYRELSELEDAMÖTER

Under sina första tio år har Halmstads alpina skidklubb haft sammanlagt 20 styrelseledamöter och suppleanter. Här är namnen på dem som, utöver den första styrelsen, kommit och gått under åren: MAUD REX, LARS LIDBRINK, LISA NYLANDER, SONJA JELANDER, INGA PETERSSON och CALLE PETERSSON.

Styrelsen under jubileumsåret 1978 består av ANNE-MARIE STRÖMLAD (ordförande), JAN WÄGNERT (vice ordförande), LARS JOHANSSON (kassör), BIRGITTA CEDERBERG (sekreterare), INGE GAMMING (vice sekreterare), KERSTIN LILJEQUIST (suppleant) och NILS-ERIK JÖNSSON (suppleant).

# Gäster

Klubben har genom åren haft många skidkändisar som gäster på sina möten: OLLE ROHLÉN, "POCKE" NILSSON, BENGT-ERIK GRAHN, LASSE KJÄLLBERG, INGEMAR STENMARK, STIG STRAND.

## DEN GALNE SVENSKEN

OLLE LARSSON, som var med i klubben från starten, gjorde ett bejublat besök på startmötet i november 1977. Olle är känd ute i skidvärlden som "den galne svensken". Den som en gång hört hans skratt glömmer det aldrig. Via jobb i USA och Canada och studier vid skidgymnasiet i Grenoble har Olle från Getinge avancerat till coach för det kanadensiska damlandslaget. I sitt "stall" har han bl a KATHY KREINER, olympiasegrarinnan i storslalom i Innsbruck 1976.

I sällskap med Olle gästades klubben hösten 1977 av JAMES MAJOR, som är norsk landslagstränare.

## KALLE ANKA

Nio HAS-medlemmar har genom åren deltagit i Kalle Anka-finalerna i Duved. Dessa är tvillingarna KALLE och VICKE JOHANSSON, deras syster LOTTA JOHANSSON, ANNIKA och GUNILLA ROCKSTRÖM, SOFIA BRAND, OTTO HALLGREN, BJÖRN GILLSÄTER (bilden) och JENNY GAMMING.





# En skidkung i stan

Våren 1977 kom INGEMAR STENMARK till Halmstad. Han fullgjorde de sista månaderna av sin värnpliktstjänstgöring på I 16.

Ingemar har ju rykte om sig att vara mycket tillbakadragen och inte särskilt pigg på att ställa upp på olika "jippon". Genom några medlemmar som var personligen bekanta med honom sedan tidigare fick vi honom att gästa vårt årsmöte, något som Ingemar visade sig göra mycket gärna.

När han dessutom ställde sig till förfogande som prisutdelare var succén given. Gissa om klubbens många ungdomar var lyckliga när de fick gå fram och ta emot sina diplom och DM-tecken ur skidkungens hand. Det är en upplevelse som HAS-medlemmarna är rätt ensamma om.

Även STIG STRAND, som också låg på I 16, skulle ha varit med på årsmötet men han blev tyvärr sjuk.

Ingemar Stenmark blev också huvudpersonen i det största arrangemang klubben genomfört. Det var en fotbollsmatch och superstartävling på Örjans vall den 9 juli.

Det kom 5 900 betalande åskådare, och galan blev en publik-succé som vi knappast vågat drömma om.

När matchen skulle börja klockan 18 var det alltjämt kö långt utanför grindarna av folk som ville in. Avsparken uppskjöts därför drygt en kvart.

forts nästa sida



Historiskt på HAS årsmöte 1977: Ingemar Stenmark som prisutdelare. Det är Björn Gillsäter som bockar så djupt. Till höger Anne-Marie Strömblad.

... forts från föregående sida

## EN SKIDKUNG I STAN

Alpina landslaget mötte ett kändislag med bland andra STELLAN BENGTISSON och KJELL JOHANSSON, THOMAS MAGNUSSON, RONALD "SURAPELLE" PETTERSSON och FRANK STRÖM. I alpina landslaget deltog alla A-lagsåkarna samt bland andra LASSE KJÄLLBERG och OLLE ROHLÉN.

I en superstartävling i pausen deltog INGEMAR STENMARK, STIG STRAND, RALF EDSTRÖM, ARDY STRÜWER och LASSE ÅBERG.

Fotbollsmatchen slutade 3-3. Ingemar gjorde ett av målen. Superstartävlingen vanns av Strüwer. Ingemar blev tvåa.

## TVÅ VM-GULD

Matchen ordnades för att skidförbundet saknade pengar till Ingemars, Stigs, TORSTEN JAKOBSSONS och JILL WAHLQVISTS träningsläger i Australien och på Nya Zeeland.

HAS överlämnade hela nettot - 38 000 kronor - till alpina skidpoolen och skidförbundets alpina kommitté.

Pengarna räckte till att bekosta hela resan, och den i sin tur bidrog verksamt till att göra Ingemar till dubbel världsmästare i Garmisch och dessutom världscupsegrare för tredje året i följd.

Genom att han var så tidigt i form kunde Ingemar avgöra världscupen på ett fantastiskt sätt genom att vinna de sex första tävlingarna.



Två superstjärnor i HAS-arrangemanget på Örjans vall - Ralf Edström och Ingemar Stenmark.



# glädjeämne och bekymmer

Klubbens skidbacke är Brödabacken i Simlångsdalen. Den är 170 meter lång och har 40 meters fallhöjd. Det är en utmärkt tävlingsbacke med en brant underdel. Flackheten i överdelen har kompensats med ett starttorn.

Det stora och för klubben allt överskuggande problemet är liften, som bara går halvvägs upp för backen, en brist som vi dock har stora förhoppningar om att få avhjälp just under jubileumsåret.

När klubben bildades 1968 var all utförsäkning i Halmstadstrakten förlagd till Gyltigebacken vid Simlångsgården. Där fanns sedan många år en enkel replift.

Brödabacken, som ligger längs riksväg 25 öster om Simlångsdalens samhälle, hade från början röjts av kommunen som utsiktsplats. Den "upptäcktes" som skidbacke ungefär samtidigt som klubben bildades.

Vintern 1969-70 användes den för första gången för skidåkning. Då fanns ingen lift.

forts nästa sida

## ROLLKA

Flera rollkatävlingar har genomförts, bl a en parallellslalom i Gyltigebacken.

För rollkatränning har klubben köpt en transportabel motorlift. Den har också gjort stor nytta som förlängningslift vintertid i Brödabacken.

Hösten 1973 visade TV ett program om vår rollkaåkning. Stig Cederberg, Anne-Marie Strömblad m fl medverkade. TV-programmet var följden av ett reportage i Expressen om klubbens "slalom på gräs".

BILDEN: Lars-Olof Borslöv i ett koncentrerat åk i Gyltigebacken.



## TÄVLINGAR

Den 15 mars 1970 hölls en klubbmästerskapstävling i Brödabacken. Mästare blev: Damer seniorer INGA PETERSSON, herrar seniorer JAN WÄGNERT, herrar äldre juniorer JUSTIN HRIBERSEK, herrar yngre oldboys HUGO SVENSSON och herrar äldre oldboys CALLE PETERSSON.

Vintern 1971-72 hölls en ungdomstävling samt DM i Gyltigebacken.

I mars 1975 kördes en tävling i Ål i Norge i samband med klubbens veckoslutsresa dit. Tävlingen samlade 43 deltagare.

År 1976 hade vi en granndistriktstävling för ungdom i Brödabacken med 30 deltagare. DM liksom en klubbstävling genomfördes i samband med klubbresan till Hemsedal i Norge.

År 1977 arrangerades fyra tävlingar i Brödabacken, bl a DM och Brödabragden.

Även 1978 kördes fyra tävlingar i Brödabacken - DM, distriktsfinal i Kalle Anka-trofén, Brödabragden och ungdomstävlingen HAS-UT.

I Brödabragden tävlas om ett vandringspris i vilket ANDERS LINDAHL har två inteckningar och ANSI GAMMING och MONA SVENSSON en var.

Den nya jubileumscupen 1978 vanns efter en spännande poängstrid av JENNY GAMMING och ANDERS LINDAHL.



Trots att hela nettot från Stenmarskgalan på Örjans vall sommaren 1977 överlämnades till skidpoolen och förbundet för att bekosta världscupåkarnas Australienresa blev det en slant över till klubben. Vid årsskiftet fick vi nämligen hälften av planhyran - ungefär 5 500 kronor - i återbäring från kommunen!

HAS-ordföranden Anne-Marie Strömblad blev 1976 också ordförande i Hallands skidförbund.



Tioårsjubileet firas på tre sätt:

- Med denna skrift;
- Med en familjeutflykt den 6 maj på eftermiddagen;
- Med en jubelsupé den 6 maj på kvällen.

Halmstads alpina skidklubbs adress är Box 2021, 300 02 Halmstad. Postgironumret är 715022-0.

Telefonnumret till ordföranden Anne-Marie Strömblad är 42476 och till sekreteraren Birgitta Cederberg 102218.



## BESVIKELSE

Ett energiskt påtryckningsarbete på kommunen av framför allt Erik "Stockis" Johansson resulterade 1972 i en lift i backen. Resultatet blev dock i mångt och mycket en besvikelse.

Det självklara målet för klubbens ansträngningar var en lift till toppen av backen.

Alla förberedelser var gjorda för en sprängning och schaktning av "knäet" i backens vänstra kant, där liftspåret skulle gå fram. Men sprängningen stoppades på grumliga grunder, liftlinan kapades och liften kom bara att täcka ungefär 100 av backens 170 meter.

## LÄNGRE

År efter år har klubben intensivt bearbetat kommunen för att få ordning på det fatala liftäventyret. Två gånger tidigare har fritidsnämnden anslagit pengar till en förlängning av liften, men båda gångerna stoppades arbetena av sparsamhetsiver på högre kommunal nivå.

Under 1978 finns pengar till liften dock upptagna på nytt, och den här gången verkar det som om allt ska gå vägen.

## BÄSTA

Bortsett från bekymren med liften har Brödabacken visat sig vara den överlägset bästa backen i Halmstadsområdet. Framför allt har den ett snösäkert läge.

Många gånger när det varit barmark inne i Halmstad har det visat sig vara fullt åktbart i Bröda. När klubben 1976 anordnade en stor granddistriktstävling för ungdom var Brödabacken nästan den enda skidbacken i Sydsverige som hade snö.

Klubbens medlemmar har genom åren lagt ner ett oerhört arbete vår och höst på att röja backen från stenar och andra hinder.

DET ÄR  
STORA  
FÖRBÄTTRINGAR  
SOM NU  
ÄR PÅ GÅNG:



■ Den väntade förlängningen av liften kommer att betyda starkt förbättrade träningsmöjligheter för våra ungdomar. Samtidigt kan vi räkna med att snötäcket kommer att hålla längre eftersom punktslitaget minskar när åkandet sprids över en större yta.

■ Under två vintrar har kvällsåkning varit möjlig genom att några klubbmedlemmar monterat upp inlänkta byggstrålkastare i träden. Nu förväntar vi oss en permanent lösning av ljusfrågan.

■ Den värmestuga som Tylösandsbolaget skänkt oss flyttas under sommaren 1978 till Brödabacken.



Denna jubileumsskrift är utgiven av Halmstads alpina skidklubb, Box 2021, 300 02 Halmstad. Den bygger på intervjuer med Stig och Birgitta Cederberg, Anne-Marie Strömblad och Eje Cederfelt. Fakta har också hämtats ur styrelseprotokoll och verksamhetsberättelser. Bilderna har tagits av Sven Gillsäter, Reidar Holmén, Anita Nilsson och Jörgens Foto. Texterna har skrivits av Inge Garming.